



Ελενίτσα Γεωργίου

Η Ελενίτσα Γεωργίου βρίσκεται όπου υπάρχουν παιδιά για να τους μάθει μουσική παίζοντας μαζί τους

Τι μαθαίνεις;

Μιαμ, μιαμ, πεινάω για μάθηση! Μαθαίνω παιχνίδια και παιχνιδοτραγούδα – κυκλικά, αστεία, ανταγωνιστικά, υψηλής και χαμηλής ενέργειας! Μαθαίνω παιδικά και παραδοσιακά τραγούδια από την κούνια μου μέχρι τώρα που είμαι 27. Μαθαίνω να αφηγούμαι παραμύθια από όλο τον κόσμο και να γράφω δικά μου. Μαθαίνω πώς να προσέχω τη φωνή μου χωρίς να ρουφώ ωμό αβγό το πρωί και πώς να είμαι κλόουν χωρίς να ξεκαρδίζομαι στα γέλια. Όταν δεν ασχολούμαι με τη μουσική μαθαίνω την τέχνη της υπομονής, συνθέτοντας παραμυθοτραγούδα και φτιάχνοντας origami!

Ποιους μαθαίνεις;

Το κοινό μου είναι παιδιά ηλικίας 2,5 με 12 χρονών, όπου κι αν βρίσκονται, σε νηπιαγωγεία, σχολεία, πλατείες και παιδικές χαρές! Επειδή έχουν μυαλό-σφουγγάρι και μαθαίνουν εύκολα, επειδή είναι ακούραστα και πάντα χαμογελαστά, επειδή ρισκάρουν και πάνω απ' όλα είναι οι καλύτεροί μου δάσκαλοι.

Πώς μαθαίνεις;

Ένα πεδίο έρευνας που με απασχολεί τα τελευταία χρόνια, και αποτέλεσε θέμα της μεταπτυχιακής μου διπλωματικής, είναι το πώς διδάσκουν τα παιδιά τους συνομήλικούς τους, κατά τη διάρκεια του μουσικού τους παιχνιδιού εκτός σχολείου, ποιες τεχνικές χρησιμοποιούν και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της μουσικής. Έτσι, κι εγώ το έριξα στην παρακολούθηση! Παρατηρώντας τα μικρά παιδιά και ακούγοντας! Με ενδιαφέρει τα παιδιά να διαχωρίζουν την ομιλία από το τραγούδι, να τραγουδούν σωστά και να είναι ενεργοί ακροατές. Διδάσκω μέσω του παιχνιδιού, με τη χρήση της φωνής. Συνδυάζοντας το τραγούδι με την κίνηση, τον χορό, το παίξιμο οργάνων, το θέατρο και τη ζωγραφική.

Tagged as: [Μουσική](#), [μουσικοπαιδαγωγός](#)